

Op 'n bospaedje.

**Ich leep lekker door 't bos,
Äöver blajer en sóms get mos.
Ich koom op 'n leuk bospaedje,
En dao leep väör mich toch 'n maedje!!!**



**'t Is hie lekker keul,
Mer ich krieg zó'n werm geveul,
Wie die prachtige meid,
Dao väör mich geit.**

**W'r kome oppe groate waeg terech,
En inèns is 't weg.
Det sjiek maedje,
Van det bospaedje.**

**En vanaovendj: neet slaope,
Den lik ich mit de ouge aope.
En zeen det maedje
Dao op det bospaedje.**

**Ich blief van alles druime,
Probeer mien gedachte op te ruime.
Äöver det maedje,
Van det bospaedje.**

**'s Mörges wil ich häör gaon zeuke,
In 't bos, tösse de eike en de beuke.
Ich wil mich gans aan häör bénje,
Mer ich kan 't bospaedje neet mieë vènje.**



Pitje vanne Meister.

